

# Sommerlejr 2011



## Lørdag den 2. juli

Lørdag morgen mødtes vi kl. 10 og fik pakket det sidste færdigt. Kl. 11 blev der sagt farvel til forældrene og spejdere og ledere blev sat i to biler og turen gik til Djursland (Nimtofte). Halvanden time senere ankom vi til en lille gård, hvor vi hurtigt opdagede alle de mange dyr deriblandt. Svin, grise, høns, ænder, heste, geder, køer, gæs, bier, fluer, myg, to hunde og katte. Og den fine shelter, som var bygget primært til os.

Vi fik slået telt op og spiste vores medbragte madpakker. Derefter pionerede vi spisebord og køkkenbord med overdækning. Så lavede vi mad som bestod af skinke- pastagryde-ting. Det smagte godt. Efter maden hyggede vi os med kort (500), pludselig stod det ned i stænger og et uvejr brød frem. Det begyndte at tordne og brage så vi gik i seng. Da vi så småt var begyndt at sove og næsten sov, sagde det bare BANG!!! Og alle fløj op af soveposerne og var lige ved at lave i bukserne!

## Søndag den 3. juli

Søndag morgen blev vi vækket kl. 5 af en galende hane og så skulle vi altså op. Da vi stod op var der ikke noget vand, fordi at lynet var slået ned i vandværket, da det store brag lød. Men det kom senere igen. Så fik vi morgenmad og derefter skulle vi pakke fordi vi skulle gå fra Nimtofte til Gjerrild (Noldervej 16) ud til en kæmpe gård (Gitte og John). Vi som ikke vidste hvor langt der var til Noldervej, vidste ikke hvor langt vi skulle gå. Det viste sig så at der var 30km. Fra Nimtofte til Noldervej 16. Det var en lang og meget hård tur med oppakning og i bagende sol (25 grader). Ca. 8 timer senere nåede vi frem. Vi lavede en bivuak, som vi skulle overnatte i, og bagefter lavede vi mad.

Vi havde færdigretter med som skulle varmes over trangia, men halvdelen af maden smagte af sprit så den var uspiselig, men vi havde heldigvis kage med, så vi blev alligevel mætte.

Vi hyggede os med at spille fodbold, spise lækre modne hindbær og kigge på grise.

## Mandag den 4. juli

Da huset lå 200m. fra østkysten blæste det en halv pelikan, så da vi vågnede var der utrolig koldt og vi frøs lidt. Så spiset vi morgenmad og pakkede sammen. Så gik turen ellers samme vej tilbage til Nimtofte. Da vi nåede til Glesborg var vi total udmattede og tætte så vi fik frokost på et par paller. Fra Glesborg blev vi kørt hjem. Da vi kom hjem skulle vi opstramme vores oversejl, da det ikke helt kunne holde til blæsten. Så hyggede vi os med endnu et spil kort og derefter lavede vi mad som bestod af koteletter i foliebakker med kartofler og tilbehør. Så lavede vi pandekager med sukker og syltetøj, og det gik hurtigt og smagte rigtig godt. Så spillede vi kort og hyggede igen igen og så gik vi træt i seng.

## Tirsdag den 5. juli

Vi sov helt til kl. 7.30, stod op og lavede morgenmad. Det var en lækker morgenmad, da manden i huset vi bor ved Kurt, kører brød ud og derfor kom han med 2 affaldssække fyldt med franskbrød og det smagte virkelig godt. Til vores nybagte franskbrød havde vi fået lov at tage nye æg fra hønsehuset til scrambled eggs. Det var bare gu'rl! Det var meningen at vi skulle have været ved stranden og bade i Fjellerup, men da vejret ikke var helt til det, tog vi i stedet i svømmehal i Grenå. Da vi lugtede en del fra heiken af, var det

dejligt at blive vasket og lege i vandet. Derefter tog de kønneste ind og handlede i Fakta i Glesborg og så gik turen hjem. Så spiste vi frokost og så var det tid til en ordentlig omgang oprydning, da vores lejrplads rodede en del. Så spillede vi kort mens vi ventede på forældrene. Så kom Olesen med frikadeller og jordbær og ketchup og gulerødder. Så kom Thorning og ville lave tarteletfyld ud af hanerne. Så kom Møllen med en bradepande fyldt med frisk jordbærkage og sodavand som de selv havde lavet. Det smagte godt og der blev derfor spist op. Så kom Thomas og Birthe med skumfiduser, kiks og chokolade. I alt fik vi denne dag at spise:

3 franskbrød, 1 pakke rugbrød, 4kg. Kartoffler, 3kg. Frikadeller, 7kg. Jordbær, 1 pose markroner, 1l. fløde, 40 pandekager, 1l. A38 og mm. Så vi var mætte da vi gik i seng!

### **Onsdag den 6. juli**

Kl. 7 kom der 3 affaldssække fyldt med franskbrød, hvor vi valgte 10 forskellige da udvalget var stort. Så pakkede vi badetøj og frokost som vi skulle have med i Djurs sommerland. Det var meningen at vi skulle gå de 4km. Hver vej til Djurs sommerland, men vi blev heldigvis kørt, det var vi glade for. Da vi kom i Djurs sommerland var der lang kø og 24 grader varmt. Det første vi prøvede var den nye forlystelse "Skatteøen". Vi blev meget våde, men det var sjovt alligevel. Derefter gik vi rundt og prøvede alle forlystelserne. Vores favoritforlystelse var river rafting "Rio Grande" som var så sjov at vi prøvede den 10 gange eller mere. Så gik vi ud af Djurs sommerland ud på p-pladsen for at spise vores medbragte frokost. Da vi havde spist frokost ville vi gå op og prøve "Piraten", men det viste sig så, at den var gået i stykker, så vi fik desværre ikke prøvet den. Så vi besluttede os for at gå i badeland.

Der var fyldt med mennesker i badelandet!!! Det var lidt træls, men vi fik os bokset i badetøjet og vi gik i vandet, det var skide koldt, men dejligt!!!

Så gik vi op fordi vi frøs lidt og fordi vi skulle se et show med nogle udspringsmennesker som hoppede fra vipper på 3, 5, 9, 13 og 25m. Det var opført som et skuespil over nogle cowboys. Springerne kom fra England, Portugal, Polen, Mexico og Frankrig – fra England var det en pige. Det var et vildt godt og imponerende show!! Så gik vi ned for at få aftensmad på en restaurant med pizza-buffet + tilbehør + gratis sodavand for 120kr. pr. person. Og det smagte rigtig godt!! Kl. 20.15 tog vi hjem og spillede kort og spiste guf, og så gik vi i seng.

### **Torsdag den 7. juli**

Vi vågnede kl. 8, stod op, spillede kort, spiste morgenmad, vaskede op og kogte æg. Så lagde Katrine, Thomas og Jakob sig ud for at tage sol, mens Kamilla og Karen spillede kort. Lasse og Louise var inde for at købe ind. Så spiste vi frokost og spillede kort.

Så pakkede vi, fordi at vi skulle på banecykel-hike. Vi blev kørt til Allingåbro, hvor vi kunne modtage vores cykler kl. 17.00.

Så begyndte vi at cykle de 16km. ind til Randers. Vi havde lejet 3 skinnecykler og tempoet startede godt ud. Det var en flot og storslået natur, som vi nød at se på mens vi cyklede i de 25 graders varme. Vi havde regnet med at vi skulle cykle HELE natten, men efter halvanden times cykling nåede vi Randers! Det eneste vi kunne gøre var at vende cyklerne og cykle tilbage af.

På vej tilbage af stoppede vi ved kolonihave foreningen Romalt-parken, hvor vi slog os ned for at spise vores medbragte mad, som bestod af nudler. Derefter fik vi alle en is! Og den smagte godt.

Efter aftensmad gik turen videre til Uggelhuse, hvor vi skulle overnatte. De havde et luksus toilet med fodpumpe-håndvask. Da vi havde foldet vores liggeunderlag ud, gav vi os til at spise chokolade-frugt-fondue og så gik vi i seng.

### **Fredag den 8. juli**

Vi stod op kl. 6 fordi vi skulle nå at spise morgenmad og cykle de sidste 7km. ind til Allingåbro, hvor vi skulle aflevere cyklerne kl. 9.00. Mens vi ventede på at aflevere cyklerne kom der en mand som arbejdede med at lave ødelagte cykler, hen til os som vi sad og spillede kort. Han ville vise os et korttrick, han havde lært, da han havde været i Texas! Det var vi vildt imponerede over!! Så kørte vi hjemad, men da vi kom til Auning skulle vi ind i en jagtbutik og halvdelen købte noget, så det var en dyr fornøjelse.

Så kom vi hjem til lejren og det begyndte at regne igen. Så spiste vi brunch og derefter fik vi os en middagslur. Så spillede vi kort. Derefter var der nogle inde for at købe ind til aftensmaden, som bestod af burger og der var andre der lavede bål imens. Så lavede vi mad og spiste. Så vaskede vi op, spillede kort, ristede skumfiduser med mariekiks og pålægschokolade, spiste slik og drak sodavand. Og så gik vi i seng kl. 12.30.

### **Lørdag den 9. juli**

Vi stod op kl. 7 og begyndte at pakke rygsække og pille lejren ned. Kl. 8 kom Kurt med en KÆMPE pose friskbagte rundstykker til os! Det var rigtig godt! Så pillede vi resten af lejren ned og fik pakket bilerne. Så sagde vi farvel og tak til Lone og Kurt, Laura og Andreas og Arthur og Buller. Så gik turen hjem for at pakke ud og spise frokost.

***Vi siger tak for en rigtig god og hyggelig tur!!!***

*Skrevet af Jakob, Katrine, Kamilla og Karen.*